

Pastorie in Warffum

De pastorie in het Groningse dorp Warffum behoort tot de oudste woningen van Nederland. Het huis met latere uitbreidingen stamt waarschijnlijk uit 1260. Opmerkelijk is, dat het pand de tand des tijds goed heeft doorstaan. Wel is het menigmaal aangepast en opgeknapt.

TEKST EN FOTO'S: LÉONTINE VAN GEFFEN-LAMERS

Rond 1500 voltrok zich de eerste fikse ingreep. Er kwamen grotere ramen, stenen vloeren en schouwen. Later is vooral verbouwd qua indeling van de ruimtes.

Eerste niet-geestelijke

Mijnard Scheers betrok het steenhuis als eerste niet-geestelijke in 1972 na een eeuwenlange bewoningsgeschiedenis door pastoors en predikanten. De Rotterdammer, die een aanstelling had gekregen bij de Gasunie, wilde met zijn gezin gelukkig zijn in een monument in de buurt van de stad Groningen.

Met echtgenote Grietha heeft hij de voormalige pastorie zorgvuldig gerestaureerd en gerenoveerd, een waar levenswerk. "Het karakter mocht niet verloren gaan. Ook veranderingen aan het pand door de eeuwen heen moesten zoveel mogelijk zichtbaar blijven".



GRIETHA EN MIJNARD SCHEERS.

Rituelen

Anno nu beleven Mijnard en Grietha naar eigen zeggen de aloude pastorie. "Een huis als dit heeft rituelen. Elke avond doen we een ronde en gaan de luiken dicht. Daar genieten we van".

Naar zijn gevoel meer beheerder dan eigenaar acht Mijnard Scheers zich voor het huis verantwoordelijk. "We hebben ons geld in dit onderkomen gestopt, opdat het behouden blijft voor de toekomst. Onze kinderen komen graag, maar er wonen past niet in hun leven. Daarom gaat het huis als het zo ver is naar een organisatie die er zorg voor kan dragen".

Lees ook het boek *De pastorie te Warffum*. www.pastoriwarffum.nl



DE PASTORIE IN WARFFUM



IN DEZE KAMER IS TE ZIEN WAAR HET OORSPRONKELIJKE RAAM ZAT EN HOE GROOT HET WAS



SPOREN UIT HET VERLEDEN ZIJN ZO VEEL MOGELIJK IN HET ZICHT GEBLEVEN.



IN EEN VAN DE BUITENMUREN ZIT EEN LUIKJE