

VERRE
KIJKER
2

Léontine van
Geffen-Lamers (46)
woont in een
boerderij in
Leuvenhaim. Via een
maisveld heeft ze
uitzicht op het bos.
Kijk voor haar
verhaal op pag. 102.

*'In de zomer,
als de mais hoog is,
zien we iets minder'*



TIJL & HOOFTVUUR, WIST EN BROEK & OTHER STORIES; LAARBEKE (SACHA); KUSSEN MET PRINT: DENNOS; DEFFEN (KUSSEN); DE BLIJVENDE (SACHA); PLAD (LUCAS DE)

OVER VELDEN EN WEGEN



Léontine van Geffen-Lamers (48) woont met Sjoerd (45) en zoons Sebastiaan (13) en Balder (11) sinds zes jaar in een woonboerderij in het Gelderse Leuvenheim.

Beroep: monumentenfotograaf.

Kijkt uit: op een bos.

2.200 M² GROND

“Tijdens mijn rondje hardlopen was ik dit huis al eens tegengekomen. Wat een mooie plek, dacht ik toen. Het stond al een tijd te koop, maar was voor ons te duur. Omdat de financiering van een ander huis niet doorging, hebben we eerst een jaar gehuurd. We hadden geen tuin, geen uitzicht en voelden ons opgesloten. Dus toen de prijs van dit huis met een perceel van 2.200 m² flink was gezakt, kochten we het meteen. Als ik 's morgens de tuin in loop, denk ik elke keer: dat ik hier mag wonen! We kunnen vanaf het terras doorkijken over de maisvelden naar het bos. Behalve in de zomer, als de mais is gegroeid.”

CHALET ALS KANTOOR

“Boven is het niet zo groot, dus hebben we aan beiden kanten een dakkapel laten plaatsen. Er zat eerst alleen een klein dakraam in. Ik weet nog dat ik naar boven liep toen het gat voor de dakkapel was gezaagd. Opeens werd ik me bewust van al het licht dat nu op de overloop scheen. We hebben ook plannen om de achterkant van het huis uit te bouwen om een grote woonkeuken te maken en zo nog meer van het uitzicht te kunnen genieten.

Verder hebben we een schuurtje gesloopt en een chalet neergezet als mijn kantoor. Ik weet nog goed dat ik begon als fotograaf in een donker kamertje tussen het wasgoed. Nu kijk ik vanuit mijn kantoor in de tuin uit over de mais en hoor de vogeltjes over het dak trippelen. Als het even kan, ga ik in de middag buiten zitten om te eten of in de hangmat liggen om te ontspannen. Deze plek heeft me meer rust gegeven. Het huis geeft me een gevoel van vrijheid en geborgenheid. Een echte win-wincombinatie.”